

Jeugddienst 13 januari 09.30 Driestwegkerk

Jouw talent



Voorganger: Hans van der Meer

Organist: Wob Meijering

Band: onze eigen band

Met medewerking van tieners van onze gemeente

Zingen voor de dienst: 10.000 redenen (Opw 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

*Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.*

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein: 2x

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Welkom en afkondigingen

Intochtslied (*staande*): Psalm 65: 1

De stille zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft

Welkom namens de tieners

Woorden van gebed

In stilte....

Wij verwachten het van Hem

(hierna gaan we zitten)

Zingen: Samen in de naam van Jezus. (Opw 167: 1, 2)

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Gebed

Zingen: Heer U kent mij als geen ander

Heer, U kent mij als geen ander. U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer, daar snap ik dus echt niks van.
t' Is een wonder boven wonder dat ik niet begrijpen kan.

Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen.
U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen. (2x)

Ook al zou ik naar het westen of het verre oosten gaan,
overall zult U mij leiden. U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam, telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten, het is mij te wonderbaar

Want U bent altijd.... (2x)

Onder het naspel komen de kinderen van de kindernevendienst naar voren voor het Kindermoment

Zingen: We gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door, en wie zich open stelt,
ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Eerste Bijbellezing: Mattheus 25: 14-30

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de één gaf hij vijf talent, aan een ander twee en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij.

Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppert en begroef het.

Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: "Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend." Zijn heer zei tegen hem: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.

Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bijverdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slecht, laffe dienaar. Je wist dus waar ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

Zingen: Reckless love (Cory Asbury)

Before I spoke a word, You were singing over me
You have been so, so good to me
Before I took a breath, You breathed Your life in me
You have been so, so kind to me
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine
I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself away

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah
When I was Your foe, still Your love fought for me
You have been so, so good to me
When I felt no worth, You paid it all for me
You have been so, so kind to me
And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine. And
I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself away.

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah
There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up
Coming after me
There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down
Coming after me
There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up
Coming after me
There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down
Coming after me
There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up
Coming after me
There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down
Coming after me
There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up
Coming after me
There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down
Coming after me
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine
And I couldn't earn it, I don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

Tweede Bijbellezing: Lucas10: 29-37

Maar de rechtsgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:
“Wie is mijn naaste?”

Toen vertelde Jezus hem het volgende: “Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.

Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.

Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden."

Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: "De man die medelijden met hem heeft getoond." Toen zij Jezus tegen hem: "Doet u dan voortaan net zo."

Toneel

**Overdenking: Talent isn't much without passion
(Talent stelt niet zoveel voor zonder passie)**

Luisteren: He might ask the same of you

Kendall Payne, uitgevoerd door de band
He gave us plenty, plenty to share,
and the good sense to know what's fair.
He gave us power, the knowledge of right.
He gave us strength to brave a fight.

So we have no excuse and no defense.
There is not one that can plead innocent.
We have a shameful state of tolerance.

So you pray to God asking him to intervene
To set it right, to stand up for the weak and the unseen
And still you pray to God ask him what he's gonna do?
But he might ask the same of you.

He gave us riches, more than enough
to fill both hearts and hunger up.
He gave us Jesus who died to proclaim,
“as you have seen in me do the same”

We are all connected.
We are all affected.
When one loves their brothers
there's no “us” and “others.”

So we pray to God with our days from dust to dust.
Is there a better world to have? It seems there must be.
And still we pray to God, when will he make it just?
But he might ask the same of us.
Yes, he might ask the same of us.

Zingen: Lied van de Talenten (A Bronswijk)
op de melodie van lied 49 uit LvdK

De eerste kreeg er vijf, de and'ren twee en één,
talenten om te zijn, niet voor zichzelf alleen.

Want wie hier leeft op aard voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht, verbreidt geen leven meer.

Maar hij, die geeft en deelt met blijde, gulle hand,
zijn leven wordt vervuld met tekens van Gods land.

En wie met liefde werkt, het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf, brengt leven in de dood.

*Nadat de kinderen terug zijn uit de kindernevendienst zingen we het 5^e
couplet.*

Gezegend is de mens, die weet van het talent
van liefde, hoop, geloof: z/hij is God toegewend.

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het ‘Onze Vader’

Collecte

Slotlied: Ik zal er zijn. (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Een woord van zegen:

De Heer wil met ons meegaan.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal en de jeugdzaal; U komt toch ook?