

LITURGIE
VOOR DE AANGEPASTE KERKDIENTST
OP ZONDAG 23 FEBRUARI 2020



Thema:

David en Goliath

Voorganger : Ds. Fokko Kuipers

Met Muzikale medewerking van het Wingerdkoor

o.l.v. Wiebe Oosterhaven en op de piano Ludwig Hoeksema.



Woord van Welkom



Intochtslied: Kom binnen, kom binnen

Kom binnen, kom binnen,
Het feest gaat beginnen.
Kom gauw, kom gauw,
wij wachten op jou!

Wij willen vertellen,
Aan groot en aan klein,
Dat Jezus jouw redder
en Koning wil zijn



Stil gebed



Wij verwachten het van de Hem (votum en groet) We gaan weer zitten



Het Wingerdkoor zingt voor ons.



De kaars wordt aangestoken.



Wij zingen: Zie de zon, zie de maan, zie de sterren

Zie de zon, zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Hoor de zee, hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Ruik een bloem ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Voel je hart, voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam



We bidden samen voor een fijne dienst

Filmpje: Marcel Zimmer - “David en Goliath”



De bijbel wordt binnen gebracht.



Wij zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag.

Lees je Bijbel bidt elke dag
bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag

Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag



We lezen uit de Bijbel: 1 Samuel 17



Het Wingerdkoor zingt voor ons.



De dominee verteld over David en Goliath.



Liedje: Elly en Rikkert



We belijden ons geloof door samen de geloofsbelijdenis op te zeggen:

Wij geloven in de Here God, onze Vader,
Die alles gemaakt heeft;
de wolken, de bloemen,
de dieren en de mens

Wij geloven in Jezus Christus, de zoon van God,
Die geboren werd in Bethlehem,
Die gestorven is aan het kruis en ook begraven is, maar na drie
dagen weer opgestaan uit de dood.

Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terugkomt
op deze aarde om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest,
Die gekomen is op het pinksterfeest
en wil wonen in onze harten.

Wij geloven in één christelijke kerk
waarin wij allemaal bij elkaar horen.

Wij geloven dat Hij onze zonden vergeven wil.
Wij krijgen straks een nieuw lichaam,
en dan mogen we altijd bij Jezus zijn.
Amen.



Dankgebed en voorbeden.



We gaan nu collecteren.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de instandhouding van deze diensten en de catechisaties.



Wij zingen: Opwekking kids 18 - De Here zegent jou

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw
leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw
leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal onder het genot van een kopje koffie/thee of een glaasje fris.

