

Orde van dienst voor zondag 29 november 2020 – 09.30 uur 1^{ste} Advent

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Presentatie goede doelen oranjemarkt n.a.v. opbrengst 2019

Psalm van de intocht: Psalm 97 vers 1

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet

Antwoordpsalm: Psalm 97 vers 6

De eerste adventskaars gaat branden

Gebed om Gods ontferming

Binnendragen van dopeling Jort Vedder

(terwijl we luisteren naar het lied 'Zegen voor de kinderen' van Sela)

<https://www.youtube.com/watch?v=LkTfSjuU-FI>

*God geeft leven, kwetsbaar leven
naar Zijn beeld gevormd.
Hij bedacht jou en Hij heeft
je toevertrouwd aan ons.
Hier in Gods gemeente
leggen wij op jou Zijn naam,
Geven wij je terug aan Hem,
Die jou heeft doen bestaan.
In het volste Godsvertrouwen
zegenen wij jou.
Hij zal met je meegaan alle dagen;
Hij is trouw.*

Dienst van de Doop

Welkom in de kerk! Het heeft even geduurd, een coronacrisis stond in de weg, maar nu zijn we er allemaal. Alhoewel, we hadden natuurlijk veel meer mensen in de kerkzaal willen hebben, gemeenteleden, vrienden, familie. Maar ja, dat kan nog even niet. Gelukkig kunnen velen meekijken, want alles gaat ook hier online.

Lieve Sanne en Jeffrey: De kerk heeft de doop niet zelf bedacht. Dat deed Jezus toen Hij, na Zijn opstanding, de discipelen opdracht gaf de wereld in te gaan om te leren en te dopen. Jezus was zelf ook gedoopt, net als de anderen. En in het Oude Testament moet het volk Israël al door het water van de Rode Zee en van de Jordaan om in het beloofde land te komen.

Water staat voor het gevaarlijke leven, maar je moet er door: zo kom je waar je thuis mag zijn; in het land door God beloofd.

En water staat voor nieuw begin: schoon gewassen, hersteld mag je verder! Jezus gaat ons daarin voor.

In de christelijke kerk is het een goede gewoonte ook de kinderen te dopen. Net als in het verbond van God met Abraham horen ook in het nieuwe verbond de kinderen erbij: zij zijn kinderen van God.

De doop werkt bevrijdend. Doorbreekt grenzen.

Want de doop is het teken, het symbool van Gods grenzeloze en grensdoorbrekende liefde en goedheid, van zijn onbeperkte genade, van zijn universele heil en zegen.

De dienst van de doop

We zullen nu gaan dopen in verbondenheid met de vele anderen, die zich geroepen wisten om Christus na te volgen, in gedachtenis aan Zijn doop en als teken van de hemelse Geest die Hij met zich droeg.

(de doopouders komen met hun kinderen naar voren)

Doopbelofte door de ouders:

Lieve doopouders

Belijdt je te geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest?

Geloof je dat we in de doop het teken ontvangen van de liefde van God, dat we door de doop voor altijd verbonden zijn met het gekruisigde en opgestane leven van Jezus Christus, voortdurend geroepen tot vernieuwing van ons leven, door de kracht van de Heilige Geest?

Beloof je je er voor in te zetten dit geloof in je leven zichtbaar te maken, in het bijzonder ook voor Jort, hem te vertellen van het evangelie van Jezus Christus, hem binnen te brengen in de ruimte van Gods kerk, om levend in de gemeenschap van Gods kinderen, steeds opnieuw te horen en te leren van geloof, hoop en liefde.

Wat is daarop jullie antwoord, **Jeffrey Vedder, Sanne Vedder**
(*ja, dat beloven wij*)

Bediening van de Heilige Doop

Jort Siebe Vedder: ik mag je dopen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest.

Dooptekst

De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Christus is het Licht der wereld! Moge Jort drager worden van het licht van Christus en Hem volgen haar leven lang. Ga als ouders hem daarin voor.

De naam van de dopeling wordt in de hand geschreven

Lied: 'O Here God, ons liefst verlangen' (*Lied 778, 1, 2 en 4*)

O Here God, ons liefst verlangen,
dit kind van ons, dit liefdepand,
wij hebben het van U ontvangen,
wij geven 't U uit uwe hand.

Als Gij het zelf niet vast blijft houden,
nu het in onze handen is,
dit kind voor 't licht bestemd, - hoe zouden
wij 't hoeden voor de duisternis?

Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem die 't licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken:
een lichtglans in de duisternis,

Kindermoment

*daarna gaan alle kinderen met Marjolein mee en blijven de rest
van de dienst bij de kindernevendienst*

Lezing uit de Bijbel: Johannes 8: 12 – 19

Lied: 'Licht in onze ogen' (*Lied 463 vers 1, 2 en 3*)

Uitleg en verkondiging: 'Jezus is het Licht voor de wereld!'

Orgelspel

Dankgebed en Voorbeden

Uittochtlied: Lied 442

Wegzending en zegen