

Orde van dienst zondag 12 mei 2024 – 09.30 uur

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen

We gaan staan

Samenzang: Feest in de Kerk ..(mel. Lied 865)

Feest in de kerk! Feest bij de mensen!
Blijde gezichten om je heen.
Vrolijk gelach, veel goede wensen.
Niemand voelt zich vandaag alleen.
Fijn als je samen vieren mag
als mensen van de Heer,
vandaag en telkens weer.

Zingt voor de Heer!
Zingt voor zijn Vader.
Zingt voor zijn Geest, die samenbindt.
Zingt voor de Heer, vol van genade,
zichtbaar, hier, in ons stralend kind.
Wondere daden heeft Hij verricht.
Hij is ons steeds nabij.
Dat God geprezen zij.

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet

Samenzang: Laat heel de wereld het zien.. (Opw. 276)

we gaan zitten

Inleiding op deze viering

Samenzang: Psalm 139b

Gebed om Gods ontferming

Samenzang: Heer, ik kom tot U (Opw. 488)

Kinderen in de kerk

Muziek: Roddelen (Elly en Rikkert) You tube

Oren kunnen horen kunnen luisteren
Monden kunnen spreken kunnen fluisteren
Roddelen klessebessen
Tongetjes zo scherp als messen
Pas toch op wat je doet,
Roddelen is niet goed

Heer zend Uw licht en Uw waarheid
Dat zij mij leiden voor altijd
Heer zend Uw licht en Uw waarheid
Dat zij mij leiden voor altijd

Kindermoment

Samenzang: We gaan voor even uit elkaar...

Lezing uit de Bijbel: Jacobus 3: 1 – 5 en 9 - 12

Samenzang: Lied 858

Overdenking

Orgelspel

Samenzang: Lied 912 vers 3, 5 en 6

Dank en voorbeden

Aankondiging collecten (bij de uitgang of digitaal)

Uittochtlied: Omring ons met Uw zegen (mel. De ware Kerk des Heren)

Omring ons met Uw zegen:
ga lichtend voor ons uit.
Wees troost op onze wegen:
nabijheid die beduidt
dat wij geborgen leven,
ontferming raakt ons aan.
Uw trouw, met ons verweven,
omringt ons in 't bestaan.

Omgeef ons met vertrouwen,
dat ons uw toekomst wenkt,
Uw liefde mee zal bouwen,
Uw Geest ons gaven schenkt.
De Bron, die ons wil laven,
een stille stem van kracht.
Uw zegen als een haven
en lichtpunt in de nacht.

Omring ons met Uw zegen:
genade, zo nabij
en inspireer ons leven
tot vrede, elk terzij'.
Dat wij uw zegen delen
en dragen door de tijd:
een lichtpunt zijn voor velen,
dichtbij en wereldwijd.

Wegzending en zegen

3 x gezongen Amen