

**Orde van dienst voor Israëlzondag 03 oktober 2021  
09.30 uur**

**Thema: De Schrift: bron van Hoop!**

**Orgelspel**

**Binnenkomst kerkenraad**

**Luisterlied:** Psalm 1 (the Psalm project)  
<https://www.youtube.com/watch?v=Tt3u-qJ7SE>

**Welkom en mededelingen**

**Psalm van de intocht (staande):** Psalm 119 vers 6 en 13

**Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet**

**Antwoordlied:** Lied 550 vers 1 *(hierna gaan we zitten)*

**Gebed om ontferming**

**Samenzang:** *'Heer, wijs mij uw weg'* (Opwekking 687 vers 1)

Heer, wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

**De tien woorden**

## **Samenzang:** *'Heer, leer mij uw weg'* (Opwekking 687 vers 2)

Heer, leer mij uw weg,  
die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

## **Toepassing**

**Samenzang:** Lied 859 vers 1 en 3

## **Kinderen in de kerk**

**Samenzang:** *'Wij gaan voor even uit elkaar'*

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht,  
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

## **Bijbellezing uit Nehemia 8: 1 - 13**

**Samenzang:** Lied 838 vers 2

## **Uitleg en verkondiging**

**Samenzang:** Lied 802 (mel. Hatikva) vers 1 en 4

*onder het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst*

## **Dankgebed en voorbeden**

## Collecte aankondigingen

**Uittochtlied** (*staande*): 'Er is een stad voor vriend en vreemde'

Er is een stad van vriend en vreemde,  
diep in het bloemendal.  
Er is een mens die roept om vrede,  
die mens roept overal

*Refrein:*

*Jerusalaim, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis.  
Jerusalaim, stad van vrede  
breng ons weer thuis.*

Er is een huis om in te wonen,  
voorbij het dodendal.  
Er is een vader met zijn zonen,  
zij roepen overal. (Refrein)

Er is een tafel om te eten,  
voorbij het niemandsland.  
Er is een volk dat wordt vergeten,  
dat volk roept overal. (Refrein)

Er is een wereld zonder grenzen,  
zo groot als het heelal.  
Er is een hemel voor de mensen,  
dat hoor je overal. (Refrein)

## Wegzending en zegen

met 3x gezongen 'amen'

