

Orde van dienst voor zondag 4 juni 2023 – 10.00 uur

Muziek vanaf 09.35 uur

Breng ons samen
Welkom in Gods Huis (met open armen)
Laat heel de wereld zien...

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen

Intochtslied: Feest in de Kerk (mel. Lied 865)

Feest in de kerk! Feest bij de mensen!
Blijde gezichten om je heen.
Vrolijk gelach, veel goede wensen.
Niemand voelt zich vandaag alleen.
Fijn als je samen vieren mag
als mensen van de Heer,
vandaag en telkens weer.

Zingt voor de Heer!
Zingt voor zijn Vader.
Zingt voor zijn Geest, die samenbindt.
Zingt voor de Heer, vol van genade,
zichtbaar, hier, in ons stralend kind.
Wondere daden heeft Hij verricht.
Hij is ons steeds nabij.
Dat God geprezen zij.

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet

Antwoordlied: Lied 705 vers 1
we gaan zitten

Lied van Henk Okma

Héér hoe mooi is Uw schepping, vól van leven, vól van pracht,
En hoe groots was de roeping die U ons had toebedacht
Ja wij mochten met U, deze wereld vervolmaken

maar wij gingen voor onszelf, onze plannen, onze zaken
Zo zág U ons dwalen, heel ver bĳ U vandaan,
Toen U Uw Hánd naar ons uitstak,
pákten wij die toch niet aan..
Ja , zelfs Uw eigen Zoon viel bij ons uit de toon
Van Hosanna tot kruisig Hem, wasten wij de handen schoon

Refrein:

In het oog van die storm is het stil .. daar bent U !
U reikt ons Uw hand en U wijst ons een weg,
door het hier en door het nu ... !

Zo als een steen héél het water langzaam in bewéging zet
Zó ontvouwt zich het plan ook waarmee U de tóekomst redt
Maar wat eerst nog komen moet geeft zijn schaduw nu al af
Pakt het kwaad aan bij de wortel, scheidt 't koren van 't kaf!

Refrein : In het oog...etc

Oh Licht in onze nacht, die in alles voorziet,
Die ons Hoop en Liefde bracht, en de klank in ons lied,
Oh Trooster, die aan ons gegeven bent,
Maak ons steeds de wil, van de Vader bekend !
Maar waar liefde vooral op onze ego's is gericht
Daar verliezen wij U en elkaar uit het zicht
O-oh draag ons op Uw vleugels, door dit bestaan,
Met de moed, om tegen onrecht in te blijven gaan

Refrein : In het oog.....etc.

Ons hart, onze ziel zijn geborgen in U,
Als we vol durven meedoen met, lijden met U
En we helen, verbinden, lof zingen van U
In de tijd, tot die Dag van de Glorie met U !
Refrein (2x)....

Afscheid basiscatechese

Het lied van Nienke: You say, Laren Daigle
Het lied van Anna: Ik zal er zijn...
Het lied van Rebekka: Jezus, overwinnaar
Het lied van Rosanne: Groot is Uw trouw
Het lied van Rhodee: Bouw je huis niet op zand
Het lied van Mila: Zie hoe Jezus daar loopt

Woorden bij het afscheid van de kindernevendienst en de baiscathechese

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Samenzang: *‘Wij gaan voor even uit elkaar’*

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst

Lezing uit de Bijbel: Handelingen 2 vers 42 - 47

Overdenking

Samenzang: Lied 975 vers 1 en 4

Dank en voorbeden

Afkondiging collecten (bij de uitgang)

Uittochtlied: Lied 675 vers 1

Wegzending en zegen

3 x gezongen Amen

Orgelspel