

Orde van dienst voor zondag 14 maart 2021 – 09.30 uur

4^e Zondag veertigdagentijd

Lied voor de dienst: Psalm 139 b

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 4

Stil gebed, votum en groet

Wij belijden onze schuld

filmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=1HiWZBLgQgk>

De tien woorden samengevat

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

40 dagenproject kindernevendienst

Bijbellezing: Exodus 24 vers 12 – 18

De stenen platen beloofd

12 De HEER zei tegen Mozes: 'Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.' 13 Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 14 Tegen de oudsten zei hij: 'Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.'

15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16 de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17 En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18 ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.

Zingen: *'Licht dat ons aanstoot in de morgen'* (Lied 601)

Bijbellezing: Johannes 14 vers 15-17 en 25-28

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.

Zingen: *'Ere zij aan God de vader'*
(LvdK 1973 / Gez. 255 vers 1, 3 en 4)

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Preek

Lied: *'Geef vrede door van hand tot hand'*
<https://www.youtube.com/watch?v=Q5Ns48-Bcpw>

Dankgebed, afsluiten met 'Onze Vader'

Zingen: *'U kennen uit en tot U leven'* (Lied 653 vers 1, 2 en) 7

Zegen